

# FAMILIE WUEEM

TRIMESTER II



# VOORWOORD

Beste Jonghernieuwer, familielid of toevallige lezer

De koude kerstvakantie is ten einde gekomen, de koude winterdagen, sneeuw, gezellige kerstmarkten en de stille nachten zijn nu ten einde. De tijd van kerst is voorbij en maakt plaats voor een spetterend nieuw KSA-trimester.

Wij met de KSA zullen er alles aan doen om de periode tussen kerst tot aan Pasen zo leuk mogelijk te maken door enorm veel spetterende, toffe, leuke of hoe je het zelf ook maar wilt noemen activiteiten. Elke zaterdag is het feest, met al je beste copains (indien deze nog niet in KSA zit, breng hem zeker mee!). Maar nog beter, jullie favoriete leiders zullen er dit trimester opnieuw bij zijn! Komende activiteiten zullen wij ervoor zorgen dat er altijd wel iets magisch te doen is op de zaterdag, maar zijn jullie tieners wel al een beetje matuur genoeg? Of gedragen jullie jullie zelf eigenlijk nog een beetje aan de peuterachtige kant?

Wij zullen er alleszins alles aan doen om de beste peuterbegeleiders van jullie leven te zijn!!!

Tot binnenkort en vele zoentjes van jullie favoriete leidingsteam

GU GU GA GA

Teun, Sébastien en Thibo

# VERHALEND KADER

De Wueem's zijn niet zo maar een familie. Het gezin telt 12 koppen, Het familiehoofd Patrick Wueem is dan ook zeer trots op zijn 'mooie' familie. Patrick is een man van principes, ook hij kwam uit een grote familie en had beloofd aan zijn ouders om hun naam verder uit te breiden. De man is een 3<sup>e</sup> generatie boer en laat zijn kinderen dan natuurlijk ook een handje bijsteken op het land. Zoals in elke boerenfamilie is er werk genoeg en moet iedereen een bijdrage leveren. Maar de jongste Benjamin muist er voor de zoveelste keer van onderuit.

Patrick is het beu, hij gaat volledig over de schreef. Neemt zijn AK-47 en begint in het wilde rond hem te schieten. Zijn vrouw Anousch probeert hem nog te stoppen maar Papatrick is furieus!! Gelukkig hebben de andere brussen ervoor gezorgd dat Benjamin veilig is kunnen ontkomen.

Benjamin durft niet meer naar huis te komen, hoe zal hij nu voor de rest van zijn leven door brengen? Hij kan niet meer naar huis, maar mist zijn mama en zijn brussen...

Hij houdt zich momenteel schuil in het Bosjoenk waar hij met open armen wordt ontvangen door de barmhartige Jonghernieuwersleiding! Wij kijken er naar uit om hem aan jullie voor te stellen, hopelijk kunnen we samen iets betekenen voor hem en de familie met Benjamin te verzoenen!

Tot snel!

Jonghernieuwers

# LEIDINGSKADER



## **Banhoofd + EHBO**

Thibo Guilini

0470 32 43 80

thibo.guilini@gmail.com

## **Bansecretaris**

Sébastien Verkouille

0478 17 70 83

sebastienverkouille@gmail.com



## **Whatsapp-verantwoordelijke**

Teun Fouquet

0496 06 33 03

teunfouquet@gmail.com



# ACTIVITEITENKALENDER

Datum	Activiteit	Extra	Verzamelaarsplaats + Tijdstip
14/01	Een eerste kennismaking met een heel bijzondere familie tijdens een klassiek <b>Bosspel</b>	gOeD hUmEur!!	College 14-17u
21/01	Grote familie, grote magen die gevuld moeten worden op naar het <b>Stad</b>	Breng je bestie mee die niet in de KSA zit	College 14-17u
28/01	Waar kunnen we onze kleine jongens beter uitlaten dan in het magische <b>Park</b>	/	College 14-17u
04/02	Een mysterieuze baby schreeuwt om hulp, iedereen uit bed voor een heerlijke <b>Dauwtocht</b>	Snackie en kaffie	Schorre 6-10u
11/02	Familie Wueem doet <b>s'avonds</b> een verschrikkelijke ontdekking...	Verse luiers	College 19-21u
18/02	<b>Tokyo Express</b>	Lunchpakket + regenjas	College 9-17u
25/02	Op naar het tweede verblijf van onze dubbelgangers tijdens <b>RAAD DE STAD</b>	Favoriete voorwerp gelinkt aan Oostende!	College 14-17u
03/03 - 05/03	Op naar het beste weekend van jullie leven!!!! <b>Jongensweekend</b>	Extra boekje volgt	Verzamelaarsplaats wordt nog gecommuniceerd
11/03	Eindelijk komen we te weten, wie is de baby die Marleen verstopt in het <b>Bos</b>	/	College 14-17u
18/03	Heel belangrijke activiteit!!!! <b>"hoe moet dit leider?"</b>	Alle dingen die je moet weten/leren voor op kamp!	College 9-17u
25/03	<b>Verassingsactiviteit</b>	Een halve donnie	College 14-17u

# WIST JE DATJES

Wist je dat...

- ... Op internationale wateren alle zetels rood zijn?
- ... Pizza op de P&O ferry minimum 10,99 pond kost?
- ... Pipi kaka grappig is?
- ... De zon niet echt zakt in de zee?
- ... De zee niet echt zakt in de zon?
- ... De familie Fouquet al veel te lang een keto-dieet volgt?
- ... Een keto-dieet niet zo lekker is?
- ... Je van keto letterlijk en figuurlijk het vliegende schijf krijgt?
- ... Je dat zeker eens moet vragen aan Tuur?
- ... We met 4 bannen op kamp gaan?
- ... Kamp super leuk zal zijn?
- ... Jullie allemaal mee moeten op kamp?
- ... We in de paasvakantie op Joepie gaan?
- ... Joepie super leuk is?
- ... Joepie wandelen met je matjes?
- ... Joepie ook een beetje een survival is?
- ... De Joepie maar 95km is en geen 100?
- ... Dat helemaal niet klopt?
- ... We met de ksa meestal 130km afleggen?
- ... Dit wel klopt?
- ... Dit komt omdat we heel vaak verkeerd lopen?
- ... Komend trimester super leuk zal worden?
- ... De gemiddelde peuter zo'n 8 pampers per dag vervuult?
- ... 5 keer door pipi en 3 keer door kaka?
- ... De boot waar ik op zit zeer veel wiebelt?
- ... Ik de boot niet heb gemist?

# KLUCHTJES

Wat krijg je als je LORD omdraait?

*Drol*

Wat krijg je als je drol omdraait?

*Vuile handen*

Hoe noem je een boom die een rode kaart krijgt tijdens een voetbalmatch?

*Geschorst*

Het is groen en gluurt om de hoek

*Spionazi*

Het is groen en vliegt in de lucht

*Een vliegende erwte*

Het is bruin en vliegt in de lucht

*Dezelfde erwte, maar 4 weken later*

Ken je de mop van Jantje op toilet?

*Ik ook niet want de deur zat op slot*

Het is bruin en gaat aan hoge snelheid van een berg

*Skiwi*

Het is wit en ontploft

**BOEMkool**

Er ging eens een konijn naar de bakker en die vroeg aan de bakker: "Hé bakker, heb je nog een worteltaart?" de bakker antwoordde: "Neen konijn, sorry." Het konijn ging triestig naar huis. De volgende dag ging het konijn opnieuw naar de bakker en vraagt: "Hé bakker, heb je nog een worteltaart?" de bakker antwoordde: "Neen konijn, sorry." Het konijn ging weer triestig naar huis. Het konijn ging terug naar de bakker met alweer dezelfde vraag: "Hé bakker, heb je nog een worteltaart?" de bakker antwoordde met een glimlach: "Lief konijntje. Ja, ik heb vannacht 1 worteltaart gebakken." Waarop het konijn antwoordt: "Jakkie, worteltaarten zijn toch vies he."